

TỜ TIN

TÂN ĐÌNH

Địa chỉ: 289 HAI BÀ TRUNG, P8, Q3
Email: gxtandinh289@gmail.com
website: nhathotandinh.net ●ĐT: 38.290.093

SỐ 408
NĂM VIII
Thứ bảy
24.10.2015



**LÁ THƯ
MỤC TỬ**

Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

ĐGM. GB. BÙI TUẦN

Truyền giáo là đề tài phong phú. Nhiều nơi dùng đề tài này để tổ chức lễ lớn, hội họp xôm tụ, tuyên bố thành tích và kêu gọi tham gia nhiều chương trình.

Với hy vọng góp phần nhỏ vào lễ này, tôi xin chia sẻ vấn đề hai gợi ý:

Một là tình hình Việt Nam hôm nay trong cái nhìn truyền giáo.

Hai là nhân chứng của Chúa Giêsu trong việc truyền giáo tại Việt Nam hôm nay.



Việt Nam hôm nay trong cái nhìn truyền giáo

Việt Nam hôm nay hiện lên dưới nhiều hình dạng khác nhau, tùy theo người nhìn.

● *Cánh đồng truyền giáo bao la, rộng lớn*

Phần tôi, với cái nhìn truyền giáo, tôi thấy Đất Nước tôi hôm nay nổi lên mấy hiện tượng sau đây:

1. Nhu cầu tôn giáo càng ngày càng rõ, nhưng đối kháng với nhu cầu này là phong trào tục hoá cũng tăng triển rất mạnh.

2. Nhân phẩm con người được nâng lên rất đẹp trong mọi văn bản và lý thuyết đạo đời, nhưng lại bị xúc phạm trên thực tế đó đây, nhất là khi đạo đức suy giảm trong nhiều lãnh vực.

3. Khát vọng xây dựng hoà bình luôn được cổ võ trong xã hội nói chung và trong các cộng đoàn nói riêng. Nhưng bản tính thích tranh chấp, ghen tương, bè phái, cục bộ vẫn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào có dịp.

4. Tinh thần bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc, tự hào Đất Nước vẫn được duy trì. Nhưng cũng đang xuất hiện tinh thần lầy ngoại bang làm gốc, tự hào về nền văn minh sự chết.

5. Nhiều khối tôn giáo đã nắm bắt tình hình cởi mở, để đi sâu vào quần chúng nghèo, phát triển những giá trị căn bản của đạo. Đang khi đó, không thiếu những khối tôn giáo khác lại lợi dụng sự cởi mở để phát triển đạo về mặt hình thức và rút về những nơi giàu có.

Trong cái nhìn truyền giáo, Việt Nam hôm nay với mấy hiện tượng kể trên vốn được coi là nơi thuận lợi cho việc làm chứng Tin Mừng, miễn là việc đó được thực hiện bởi những nhân chứng đích thực của Chúa Giêsu.

Vậy, thế nào nhân chứng đích thực của Chúa Giêsu trong việc truyền giáo tại Việt Nam hôm nay.

Nhân chứng của Chúa Giêsu trong việc truyền giáo tại Việt Nam hôm nay.

Thiết tưởng nhân chứng đó cần ít ra hai điều kiện sau đây:

a) Họ phải là cành của cây Giêsu.

Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ: “Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, chúng con chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Vậy cây Giêsu là thế nào? Thánh Phaolô đã mô tả vắn tắt như sau:

“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8).

Khi mô tả hình ảnh Chúa Giêsu như trên, Thánh Phaolô khuyên các môn đệ ngài hãy có những tâm tình như Chúa Giêsu.

Để hình ảnh trên đây của Chúa Giêsu sinh được những tâm tình sống động trong ta, ta phải suy gẫm, chiêm niệm và cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu.

Có thể, ta mới được ơn Chúa Giêsu biến đổi ta nên giống Người phần nào. Theo gương Người về sự vâng phục thánh ý Chúa Cha, chấp nhận sống khiêm nhường, nghèo khó, bác ái, hy sinh mình cho đến chết trên thập giá nào đó, mà Chúa gọi cho ta. Qua cuộc biến đổi ấy, ta sẽ là cành của cây Giêsu trong chương trình cứu chuộc. Một cành như vậy sẽ được Chúa dùng, để đem ơn thánh đến cho cánh đồng truyền giáo.

b) Họ hãy ưu tiên đến với những người nghèo khó.

Cánh đồng truyền giáo rất bao la. Nhưng nên dành ưu tiên cho địa chỉ những người nghèo khó.

Chúa Giêsu xưa đã làm như thế. Người đã áp dụng lời tiên tri Isaia vào Người trong bài giảng đầu tiên tại Nadarét:

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo khó...” (Lc 4,18).

Những người nghèo khó về bất cứ phương diện nào đều là những địa chỉ Chúa sai ta đến một cách ưu tiên. Chúa đợi ta ở những địa chỉ đó. Ta sẽ cộng tác với Chúa giúp họ về đời sống vật chất tùy khả năng ta, nhưng nhất là giúp họ đặc biệt về mặt đạo đức và tinh thần. Nhờ vậy, Chúa sẽ đón họ và ta vào Nước của Người.

Để hiểu rõ gọi ý trên, chúng ta nên đọc lại Phúc Âm Thánh Matthêu, đoạn Chúa Giêsu nói về ngày Phán xét chung (x. Mt 25,31-46).

Hai điều kiện trên đây, tức là khiêm nhường chiêm niệm cuộc đời Chúa cứu thế và khiêm nhường lo cho các loại người nghèo khổ, đó là những nét tuyệt vời đã làm nên chân dung Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ là mẫu gương thích hợp nhất cho mọi nhà truyền giáo tại Á châu nói chung và tại Việt Nam nói riêng.

Thời điểm này đang đặt ra cho Hội Thánh Việt Nam nhiều thách đố. Những thách đố này đòi chúng ta tinh thần tỉnh thức và cầu nguyện. Đạo Công giáo chúng ta sẽ được trân trọng hay không, nhiều hay ít tại Việt Nam hôm nay? Thiết tưởng điều đó sẽ tùy thuộc khá nhiều vào việc chúng ta dẫn thân cho người nghèo, thái độ của Hội Thánh ta đối với Đất Nước Việt Nam này, nhất là phẩm chất Phúc Âm của những nhân chứng Đức Kitô sống giữa lòng dân tộc.



XIN CHO CON ĐƯỢC THẦY!

(Mc 10, 46-52)

LM. ĐAMINH PHẠM KHẮC DUY

Danh tiếng về những phép lạ phép kỳ diệu mà Đức Kitô đã thực hiện trong cuộc đời truyền giáo của mình, dường như có một sự cuốn hút rất mạnh đối với dân chúng Do Thái thời đó. Phép lạ tuyệt vời của Chúa Giêsu nơi trang Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, khơi lại lòng tin và lời cầu xin của con người đặt vào lòng thương xót của Chúa. Nếu như con người chỉ nhìn vào các phép lạ của Chúa Giêsu mà thôi để hân hoan, thỏa mãn vì Đấng Cứu Thế có uy quyền đã ra tay cứu vớt con người khỏi tật nguyền, bệnh hoạn thì quả thật chưa đủ, những phép lạ luôn đòi hỏi sự cộng tác và lòng tin sâu xa của con người. Thánh Máccô viết lại câu chuyện của Chúa Giêsu chữa lành cho anh mù được sáng mắt, muốn nói đến quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu đã thực hiện, thấy thời đại của Đấng Cứu Thế đã đến. Khi Thánh sử Máccô nhắc đến thành Giêricô, chắc hẳn chúng ta nhớ đến dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã từng kể về một người thanh niên bị cướp đánh cho dở sống dở chết, để qua đó Thánh sử muốn nhấn đến Giêricô như một thành phố của sự mù lòa đáng thương. Tuy nhiên, trong một thế giới mù lòa như thế, sự xuất hiện của Chúa Giêsu chính là ánh sáng, là nguồn sáng, đã phá tan sự tăm tối mù lòa cho con người.

Anh mù đã rơi xuống chỗ cùng cực của sự đói nghèo, mù lòa đáng thương, vì anh đang phải sống nhờ vào sự bố thí của mọi người, hơn nữa, trong cái nhìn của người Do Thái thì tình trạng mù lòa của anh còn là hậu quả của tội lỗi của chính anh hoặc của cha mẹ anh. Thế nhưng anh mù này mặc dù không nhìn thấy Đức Giêsu,

anh chỉ nghe nói về ông Giêsu Nazaret, thì lòng anh đã được khai sáng và anh đã kêu to lên: **“Lạy ông Giêsu con Vua Đavít xin đủ lòng thương tôi!”** Lời cầu xin này có ý nghĩa gì? Thưa, anh đã thực sự được khai sáng để tin rằng Ông Giêsu Nagiaret kia là Con Vua Đavít, có nghĩa Ngài là Đấng Mesia, Đấng Cứu thế mà các tổ phụ các tiên tri đã loan báo, hơn nữa lời nói của anh còn thể hiện lòng tin kính thờ lạy như đối với Thiên Chúa khi anh thưa: “Lạy Ông Giêsu.”

Một chi tiết khác cho thấy hành trình đức tin của anh mù này đã phải trải qua sự giằng co, thử thách để đến được với Đức Giêsu,



thử thách ấy đến từ chính những người chung quanh, vì khi anh vừa kêu lên, thì những người chung quanh đã quát nạt anh, ngăn cản anh, nhưng anh không hề sợ hãi hay nản chí anh càng kêu to hơn: **Lạy Con vua Đavít xin đủ lòng thương tôi!**

Chính sự thiện chí của anh đã làm cho Chúa không thể bỏ qua lời cầu xin này được, Ngài đã nhìn thấy sự khao khát muốn được thoát khỏi tình trạng khổ sở vì mù loa, để nhìn thấy ánh sáng của anh. Ngài đã đứng lại và gọi anh tới với Ngài. Khi biết rằng mình được gọi, anh mù đã nhanh chóng vút cái áo choàng lại đứng ngay dậy mà đến cùng Đức Giêsu. Đây là một thái độ dứt khoát, vút lại cái áo choàng tức là anh vút lại đằng sau con người cũ của mình cùng với sự hôi hám mù loa bản thủ của quá khứ, anh đứng phắt dậy và bỏ lại đằng sau tình trạng ăn xin bị người đời khinh rẻ, để mạnh dạn đến gần với Đức Giêsu là nguồn sự sáng và là Đấng Cứu độ nhân loại.

Câu hỏi **“Anh muốn tôi làm gì cho anh”** của Chúa Giêsu trước khi chữa cho anh sáng mắt, cho thấy Chúa vẫn muốn để cho anh phải tự nói lên ước nguyện của mình, mặc dù Ngài đã biết rõ tâm hồn anh và biết rõ anh cần gì. Chính lòng tin và sự khao khát muốn nhìn thấy ánh sáng **“Xin cho tôi được nhìn thấy”** của anh tức khắc anh ta được thấy. Lòng tin chính là điều kiện để cứu chữa anh.

Phép lạ Chúa chữa cho anh mù thành Giêricô hôm nay, đã làm

úng nghiệm lời của tiên tri Giêrêmia tiên báo về thời đại của Đấng Mesia, khi Ngài đến, Ngài sẽ đem đến cho nhân loại niềm hân hoan vui mừng như khi được mùa, Ngài sẽ giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ, và họ sẽ được trở về quê cha đất tổ như Israel được thoát cảnh nô lệ phương Bắc trở về quê hương. Ngày Đấng Cứu Thế xuất hiện, mắt người mù sẽ được mở ra, chân người què sẽ được chữa lành, mọi dân tộc sẽ hân hoan vui mừng.

Lời cầu xin của anh mù hôm nay: **“Thưa Thầy xin cho tôi được nhìn thấy”** cũng phải là lời cầu xin của mỗi chúng ta. Có thể là chúng ta không bị mù mắt, nhưng thực sự chúng ta đang sống trong bóng tối vì đang bị mù lòng trong tâm hồn, khi chúng ta để mình sống trong tình trạng tối tăm của tội lỗi và sự chết, để linh hồn và cuộc đời mình trở thành bệ rạc, bấp bĩu như anh mù vậy. Chúng ta cũng có thể là những kẻ mù lòng khi chúng ta không đón nhận được ánh sáng của Tin Mừng, khi không chú tâm để học biết về Chúa Giêsu và Giáo lý của Người, nên chúng ta không biết gì và không thể nói gì về Ngài, không nhận ra quyền năng của Thiên Chúa đang thực hiện trên cuộc đời của mình.

Giống như anh mù, khi nhận ra Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, nhận ra lời mời gọi của Ngài, chúng ta cũng phải dám dứt khoát đứng bật dậy khỏi quá khứ, khỏi tình trạng thụ động uơon lười của mình, và vất bỏ lại đằng sau chiếc áo choàng cũ kỹ bấp bĩu là con con người cũ của mình với những thói quen cũ, những cách sống không phù hợp với lời mời gọi của Chúa, để xứng đáng là môn đệ của Chúa hơn.

Lời cầu xin cho con được nhìn thấy, cũng là lời cầu xin của các bậc cha mẹ trong các gia đình, xin – để được nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang quan phòng dẫn dắt cuộc đời của mình và gia đình, dám tin tưởng trao phó tương lai của mình và gia đình cho Chúa. Qua đó mỗi thành viên được nhìn thấy những điểm khuất của mình, để dám khắc phục sửa chữa, thay đổi lại lối sống của bản thân và làm cho gia đình nên tốt hơn.

Lời cầu xin của anh mù **“Xin cho con được thấy”** hôm nay cũng là lời cầu xin mỗi ngày của chúng ta, vì Chúa là hạnh phúc thật của mỗi người, nếu không có Chúa ở trong tâm hồn và trong đời sống mình, chúng ta sẽ trở nên trống rỗng và buồn tẻ, vì Lời Chúa là đèn soi cho con bước.

30TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, CYCLE B
GOSPEL: MARK 10:46-52

Longing for Light

THẦY TÔMA AQUINO BÙI BÁ TOÀN



Background

Jesus was on his way to celebrate the Passover in Jerusalem. When Jesus passed Jericho, a blind man named Bartimaeus called out to him, asking for his pity. For Bartimaeus, it took a lot of persistence to get the attention of Jesus over the din of a noisy throng who crowded around Jesus. Though the crowd tried to silence Bartimaeus, he yelled with all of his might, until his words penetrated Jesus' ears, and Jesus called for him.

A blind beggar Bartimaeus

The Gospel of Mark today paints a picture of people crowded around Jesus, who has power in words and deeds. It seems that no one pays attention to a blind beggar Bartimaeus on the road. He would have

been waiting for Jesus a long time. And now, the person who he knows deeply in his heart and who can open his sight is coming near him. He does not want to miss this unique opportunity. To use this opportunity, the blind man yells with all his strength, even more loudly, though the others in the crowd rebuke and try to suppress his loud voice. This detail reminds us that Bartimaeus dwells near the bottom rung of social privilege in ancient (also contemporary) society. But the blind beggar knows better where his position is in Jesus' eyes and in the glory of God's Kingdom when it comes.

An example of faith

We see a beautiful example of faith in today's Gospel. It is such as a story of invitation as a healing story, and more profoundly, an illustration of faith. The blind Bartimaeus displays prophetic insight. The title he gives Jesus, "Son of David," indicates that he, a blind beggar, actually sees who Jesus is more clearly than the disciples and the crowd who have been with Jesus all along. This is the first public application of the messianic title to Jesus. It is also the first recognition (apart from Peter's) of Jesus' true identity. In the Gospel of Matthew, the parallel story has two blind men call for Jesus' help; and Jesus moves with compassion, touches their eyes. Here in Mark's Gospel, Jesus does not move to Bartimaeus, nor touches him. He just calls for him and says, "Your faith has saved you". It shows a profound trust on the part of Bartimaeus

Longing for Light

Bartimaeus, despite his blindness, sees the royal dimensions of Jesus' identity. As the story progresses, we discover that Bartimaeus also discerns that Jesus is specially able to show mercy and heal. Jesus commends Bartimaeus for recognizing who he is with the eyes of faith and grants him physical sight as well. And obviously, Bartimaeus here asks more than money, and he gets even more than he asks for. The darkness no longer engulfs him. He knows his misery and sufferings, so he longs for The Light that can destroy the darkness in his life. And more importantly than the restoration of Bartimaeus' physical sight is his spiritual insight into The Light that is all around him - Jesus. We note that Bartimaeus

seeks no special privileges. This reminds us that Jesus has not come to bestow power and honor but to open eyes to the new spiritual, social, and material realities made possible when God reigns. When it comes to understanding what Jesus has come to do, the disciples James and John (who ask for the left and right position along sides Jesus) are more “blind” than Bartimaeus.

A new follower of Jesus

Unlike others around, Bartimaeus has some spiritual sight. Responding to his crying out, Jesus says, “call him.” Like everyone Bartimaeus has a call, a vocation, a purpose. He calls Jesus “Master”. He becomes the one and only person in Mark’s Gospel who calls Jesus “Master” and follows Jesus on the way up to Jerusalem. Bartimaeus tosses aside his cloak. He obviously expects a change in his status. His health problem (blindness) and his economic problem (begging) are a single piece of fabric. When Bartimaeus casts off his cloak, he confidently prefigures that he will no longer sit on his garment dependent upon handouts from passersby. He turns over a new leaf when Jesus calls him. With no reluctance, Bartimaeus throws off his garment, leaving behind the “old order” and sets out on the way of Jesus: the way that leads to Jerusalem, the way of rejection, betrayal, suffering and death.

In Mark, Bartimaeus is not the first person seeking a miracle who approaches Jesus in faith, but he is the only one who becomes Jesus’ follower. Bartimaeus shows Mark’s readers that faith in Jesus remains possible and potent. This healing story and calling story about Bartimaeus from Mark’s Gospel still resonates with recipients today:

1. If you are in misery and suffering, then will you keep crying out to Jesus until your words penetrate his ears? Or will you lose your hope and stop seeking his grace and mercy?
2. Someone wants to come and see Jesus. Will you be the person who guides him/ her to Jesus or will you become an obstacle for him/ her?
3. As a follower of Jesus, will you have the courage to throw off your old “garment” - old order, old life styles to put on new cloak of trust to follow him?



Mẹ nhân ái

MATTA THÁI THỊ DIỄM MY - CÂY RỎI (SN. 1999)

GIẢI TRIỂN VỌNG - GIẢI VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN
LẦN V - 2014



*Mẹ nhân ái xin chỉ cho con lối
Chốn tâm hồn yếu đuối giữa vực sâu
Mẹ thương đoái xác phàm con tội lỗi
Ban ánh sáng soi đường trong đêm thâu.
Mẹ nhân ái xin cùng con cầu nguyện
Dâng lên Chúa chuỗi thánh ngày Mân Côi
Với tấm lòng trinh trắng mãi tinh khôi
Làm của lễ tiếng dâng Cha chí thánh.
Mẹ nhân ái xin đỡ nâng dìu dắt
Giúp con về nơi Thánh Thể Chúa Cha
Nguồn an ủi và tràn đầy vị tha
Sẽ giúp con thoát khỏi mọi tội lỗi.*

*Mẹ nhân ái xin cùng con san sẻ
Lúc vui buồn con luôn cần có mẹ
Bởi nơi đó là chốn con nương náu
Là đôi cánh giúp con bay thật nhẹ.*



ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ PHÁT BIỂU TRÊN TUẦN BÁO PARIS-MATCH



Tuần báo Paris-Match số phát hành hôm thứ Năm 15-10-2015 vừa qua đã đăng bài trao đổi với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của **Đức Giáo hoàng Phanxicô** với truyền thông bằng Pháp ngữ từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng, trong đó Đức Giáo hoàng gọi lên dung mạo của đôi vợ chồng Martin sẽ được phong thánh vào ngày Chúa nhật 18/10/15.

Đức Giáo hoàng giải thích: **“Ông bà Louis và Zélie Martin, cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, là một đôi vợ chồng loan báo Tin Mừng. Suốt cuộc đời, các ngài đã làm chứng về nét đẹp của niềm tin vào Chúa Giêsu. Cả hai, cùng với năm**

người con gái, đã dâng hiến sức lực, thời gian và tiền bạc để giúp đỡ những người túng thiếu. Chắc chắn các ngài là một gương mẫu về sự thánh thiện và cuộc sống vợ chồng”.

Hai ông bà Martin sẽ được tuyên thánh vào Chúa nhật 18/10/15 này, cùng với **cha Vincenzo Grossi** (1845-1917), người Ý, và **nữ tu Maria Isabel Salvat Romero** [Maria Vô nhiễm nguyên tội] (1926-1998), người Tây Ban Nha.

Đừng thần thánh hóa tiền bạc:

Trong cuộc trao đổi với tuần báo Paris-Match này, Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi “từ bỏ việc thần thánh hóa tiền bạc”. Theo ngài, “*chủ nghĩa tư bản và lợi nhuận chẳng phải là ma quỷ nếu người ta không biến chúng thành thần thánh mà luôn coi chúng là phương tiện*”. Ngài nhấn mạnh: “*Nếu tiền bạc và lợi nhuận trở thành những thần tượng được tôn thờ bằng bất cứ giá nào, nếu lòng hám lợi là nền tảng của hệ thống xã hội và kinh tế của chúng ta, thì khi ấy xã hội chúng ta sẽ đi tới chỗ phá sản*”.

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng “*con người cùng với toàn thể thụ tạo không được phục vụ cho tiền bạc: đó là hậu quả của những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta! Nhân loại phải từ bỏ việc tôn thờ tiền bạc và phải đặt lại vào nơi trung tâm chính con người, phẩm giá con người, thiện ích chung và tương lai của các thế hệ sẽ sống trên Trái đất này sau chúng ta*”. Đức

Giáo hoàng nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ hành tinh này và cho biết ngài hy vọng Hội nghị quốc tế COP 21 về biến đổi khí hậu tổ chức tại Paris vào cuối năm nay sẽ thành công.

Đề cập đến những cuộc xung đột hiện nay, nhất là ở Syria và Iraq, Đức Giáo hoàng kêu gọi hãy hành động “cấp bách” nhưng đừng quên giải quyết “nguyên nhân” của các xung đột này.

Đức Giáo hoàng đặt câu hỏi: “Chúng ta hãy tự hỏi tại sao lại xảy ra biết bao cuộc chiến tranh và bạo lực”, và ngài vạch trần “thói đạo đức giả của các thế lực trên trái đất, miệng nói lời hoà bình, nhưng lại ngấm ngấm bán vũ khí”. Cuối cùng Đức Giáo hoàng kêu gọi “xây dựng các mô hình phát triển kinh tế lấy con người làm trung tâm chứ không phải tiền bạc”.

LINH MỤC JACQUES MOURAD TRỐN THOÁT KHỎI LỰC LƯỢNG DAECH



Linh mục Jacques Mourad, người bị lực lượng Daech (tức tổ chức tự xưng là Nhà Nước Hồi giáo) bắt giữ

tại Syria ngày 21 tháng Năm 2015, đã trốn thoát vào hôm thứ Bảy 10 tháng Mười vừa qua.

Trong một cuộc trao đổi phát trên Đài Truyền hình Công giáo Italia TV2000, cha Mourad thuộc Giáo hội Công giáo Syria, kể lại: “Tôi đã giả dạng làm một tín đồ Hồi giáo và nhờ sự giúp đỡ của một người bạn Hồi giáo, tôi dùng xe mô tô trốn khỏi nơi giam giữ và chạy tới tận Zeydal, gần Homs”.

Cha cũng cho biết về những ngày bị giam giữ: “Hầu như ngày nào cũng có người vào phòng giam và hỏi tôi: ‘Mi là ai?’ Tôi trả lời: ‘Tôi là người Nazareth, tức là Kitô hữu’. - ‘Như vậy mi là một người ngoại, mi phải cải đạo, bằng không sẽ bị cắt cổ’ - ‘Không bao giờ tôi ký vào giấy bỏ đạo Kitô giáo!’”. Khi bị bắt đi, cha Mourad là bề trên của tu viện Mar Elian gần Qaryatayn, cách Palmyre khoảng 100 kilômét.

Trong hai năm 2013 và 2014, tu viện này đã tiếp nhận hàng mấy trăm người tị nạn Hồi giáo và Kitô giáo chạy trốn khỏi các làng lân cận. Cha Mourad bị bắt khi ngài đang làm công việc tổ chức tiếp nhận các người tị nạn ở Palmyre. Hai tháng sau, thành phố và tu viện bị quân Hồi giáo tấn công, tu viện bị xe ủi san bằng, và 230 người bị bắt, trong số này có 60 người Kitô hữu.

Một trong hàng ngàn người tử đạo

Cha Mourad kể, sau khi bắt cha, lực lượng Daech đã nhốt cha bốn ngày trong một chiếc xe giữa vùng núi trước khi chuyển tới Raqqa và giam cha tại đây ba tháng, sau đó vào ngày 11 tháng Tám vừa qua lại chuyển tới một nơi gần Palmyre, “nơi có 250 Kitô hữu khác cũng bị giam giữ”.

Cha cho biết cha không hề sợ chết: “Đó là phép lạ của Chúa: bị giam giữ và chờ ngày chết mà vẫn cứ cảm thấy rất bình an trong sâu thẳm lòng mình... Tôi chẳng ngại khi phải chết vì danh Chúa, tôi không phải là người đầu tiên mà cũng chẳng phải là người cuối cùng, tôi chỉ là một trong hàng ngàn người tử đạo chết vì Đức Kitô”.

Hiện nay, cùng với một linh mục Chính Thống giáo và mấy người bạn Bedouin và Hồi giáo, cha đang tìm cách giải cứu cho 200 người Kitô hữu khác đang còn bị giam giữ. Bốn mươi người trong số này có thể đã chạy thoát, theo tin của TV2000.

ỦY BAN TOÀ THÁNH BẢO VỆ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN KẾT THÚC KHOÁ HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ HAI

Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên đã kết thúc Khóa họp toàn thể lần thứ hai, bàn về việc đào tạo các ứng viên lên chức linh mục và đời sống tu trì, việc sử dụng các đánh giá về pháp y đối với những

người bị cáo buộc phạm tội lạm dụng tình dục và sử dụng các tài liệu trợ giúp về phụng vụ cho việc chăm sóc mục vụ những người còn sống.

Khoá họp diễn ra ở Rôma từ ngày 09 đến 11/10/15, với Thánh Lễ khai mạc **do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự** tại Nhà nguyện của Nhà



khách Santa Marta. Sau đó, các thành viên Ủy ban đã lắng nghe và thảo luận về các tường trình do các Nhóm Công tác trình bày; các Nhóm này đã được thành lập trong Khóa họp toàn thể của Ủy ban lần thứ nhất hồi tháng Hai 2015.

Khoá họp toàn thể lần tới của Ủy ban dự định tổ chức vào tháng Hai 2016.

Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên gồm 17 thành viên - trong đó có 8 phụ nữ, do Đức Hồng y Sean Patrick O'Malley, dòng Phanxicô Capuchino, Tổng Giám mục Boston, làm chủ tịch và Đức Ông Robert W. Oliver làm thư ký. Trong số các thành viên có hai người, một nam và một nữ, từng là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.

**tin
giáo
xứ**



THÔNG BÁO VỀ LỄ LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ VÀ LỄ CÁC ĐẰNG LINH HỒN

Lễ các Thánh Nam Nữ, **Chúa nhật ngày 01/11/2015**, sẽ có 7 Thánh lễ tại Nhà thờ:

SÁNG: 5g00, 6g15, 7g30 và 9g00.

CHIỀU: 16g00, 17g30 và 19g00.

Lễ các Đấng Linh hồn, **Thứ Hai ngày 02/11/2015**, sẽ có 4 Thánh lễ tại Nhà thờ: **5g00, 6g15, 17g30 và 19g00.**

VIẾNG NHÀ THỜ VÀ NHÀ CHỜ PHỤC SINH

Từ trưa ngày Lễ các Thánh đến nửa đêm Lễ các Đấng, chúng ta viếng Nhà thờ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính thì được hưởng một ơn Đại xá. Nên nhường cho các linh hồn.

Từ ngày **01/11 đến 08/11** viếng Nhà Chờ Phục Sinh cầu cho các linh hồn, được hưởng 1 ơn Đại xá. Nên nhường cho các linh hồn.

Lưu ý: Mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi.

GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH ĐÓNG GÓP CHO QUỸ TRUYỀN GIÁO CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Chúa Nhật 18/10/2015 vừa qua, giáo dân Tân Định đã đóng góp **55.500.000 đồng** cho quỹ Truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin hết lòng cảm ơn quý Anh Chị Em.

PHÁI ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN ĐỊNH ĐẾN THĂM ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÊRÔ HUỖNH VĂN HAI - VĨNH LONG

Sáng Thứ Ba 20/10/15 Phái đoàn Giáo xứ Tân Định gồm có **Cha Sở JB.Võ Văn Ánh**, hai Cha phó **Giuse Vũ Văn Quyền** và **Đaminh Phạm Khắc Duy**, Thầy **Tôma Bùi Bá Toàn**, Chị Chủ tịch HĐMV **Têrêsa Đinh Thụy Miên** đã đến kính thăm và chúc mừng **Đức Tân Giám Mục Vĩnh Long - Phêrô Huỳnh Văn Hai** tại Tiểu chủng viện Thánh Minh. *(Xin xem hình ảnh ở trang 19)*

CHIA BUỒN

Được tin Cụ Bà **Têrêsa Lê Thúy An**, ở khu 8, đã được Chúa gọi về ngày 05/10/2015, hưởng thọ 90 tuổi. Tờ tin Tân Định xin chia buồn cùng gia đình và xin Chúa cho linh hồn Cụ Bà **Têrêsa** sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.



Anh ***FX.Trương Thế Huy***. SN 06/11/86 tại TpHCM.
Con ông Laurensô Trương Văn Thuyết và bà Anna Vũ Thu
Nguyễn.

Ngụ tại 6C Tú Xương, P7, Q3. Thuộc GX. Tân Định.

Xin kết hôn với:

Chị ***Anna Trương Thị Chân Trân***. (Tân tông) SN
01/05/91 tại Huế.

Con ông Trương Quý Cử và bà Hứa Thị An.

Ngụ tại B2-7-4 C/c The Mansion, xã Phong Phú, H.Bình Chánh.

Xin Cộng đoàn hợp ý cầu nguyện cho đôi hôn phối đang chuẩn
bị ký giao ước tình yêu. Nếu ai thấy có ngăn trở hôn phối, xin
báo cho Cha Sở.



MỤN NẤM TRỊ NẤM

BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Trong bối cảnh môi trường ô nhiễm lại thêm số người nhận thức về biện pháp phòng bệnh lây lan như rửa tay nhiều lần trong ngày, mang khẩu trang khi cảm cúm... vẫn còn là thiểu số, bệnh bội nhiễm rõ ràng đã và đang gây áp lực trên sức khỏe cộng đồng. Nhưng hãy hỏi mười người về bệnh bội nhiễm thì hết chín nghĩ ngay đến siêu vi cảm cúm hay vi khuẩn đường ruột! Đáng tiếc, đáng hơn đáng lo, vì bội nhiễm còn do tác nhân khác ném đá giấu tay rất khéo. Đó là **nấm mốc!**

Riêng trong bối cảnh của xứ mình, với tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, sự hiện diện của đủ loại nấm mốc trên mặt da, trên niêm mạc hầu như là chuyện khó tránh. Éo le chính ở điểm hệ thống miễn nhiễm không thể bình chân như vại mà phải bù đầu với chuyện chống đỡ. Chuyện nhỏ sau đó xé ra to dễ dàng vì cơ thể phải phân tán hệ thống phòng thủ cho nhiều mặt trận hở sườn. Hậu quả là nhiều căn bệnh khác, từ thấp khớp cho đến hen suyễn,

có thể thừa nước đục thả câu chỉ vì một điểm khởi phát không có gì nghiêm trọng, vì chút nấm mốc ký gửi đâu đó làm mất sức kháng bệnh. Đã vậy nấm mốc đang từ thể ăn nhờ ở đậu có thể bất ngờ chiếm thể thượng phong khi gia chủ dùng thuốc kháng sinh quá thường khiến thành phần vi khuẩn hữu ích bị tiêu diệt đồng loạt. Nấm mốc núp bóng khắp nơi trong cơ thể khi đó bất chiến tự nhiên thành!

Bội nhiễm nấm mốc sởi dĩ dễ chiếm kèo trên vì bệnh ít khi được lưu tâm đúng mức. Bệnh lúc đầu không đến độ nguy hiểm, nhưng dễ trở thành nghiêm trọng vì bệnh không có triệu chứng báo động điển hình nên dễ bị coi thường và vì thế dễ trở thành mãn tính. Đã vậy thuốc kháng nấm đặc hiệu tuy không thiếu nhưng thuốc nào hầu như cũng có phản ứng phụ khi dùng dài lâu. Trị nấm lại không thể ngày một ngày hai!

Theo nhiều kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây, nấm mốc núp bóng trong cơ thể bỗng có thể bùng phát nếu được sự tiếp tay nhiệt tình của stress, chế độ dinh dưỡng đơn điệu, rượu bia, thuốc lá, ma túy, kim loại nặng, chất thải công nghệ, phân bón hóa học... Không lạ gì khi bệnh nấm móng tay, móng chân, nấm ngoài da và nghiêm trọng hơn nữa, bệnh nấm núp trên đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, sinh dục, điển hình là bệnh huyết trắng do nhiễm nấm candida, đã từ lâu không còn là loại bệnh lý xảy ra theo nhịp xuân thu nhị kỳ. Theo thống kê ở các nước châu Âu không dưới 30% cư dân bên đó đang là nạn nhân của bội nhiễm nấm mốc. Nếu tỷ lệ mắc bệnh ở nước ta chỉ cần chiếm phân nửa tỷ lệ của nước người thì hiện có trôm trôm gần chục triệu người cần được điều trị chống nấm! Con số đó đáng sợ hay không, khi bội nhiễm nấm mốc là nguyên nhân liên tục đục khoét sức đề kháng và là bệnh lây lan dễ dàng? Đừng quên, theo một số báo cáo y học gần đây, bội nhiễm nấm mốc thậm chí là đòn bẩy cho tình trạng tăng chất mỡ trong máu, xơ vữa động mạch và thuyên tắc mạch máu vành tim. Trị bệnh nấm mốc vì thế mang ý nghĩa dự phòng nhiều bệnh chứng nghiêm trọng khác. Chính vì thế mà mọi đối tượng phải sinh hoạt trong môi trường có tiếp xúc với hóa chất gia dụng, hóa chất công nghiệp, chất thải kỹ nghệ, cần một mặt phòng ngừa nấm mốc bằng biện pháp bảo hộ lao động và mặt khác dùng quên tăng cường sức đề kháng bằng biện pháp sinh học.

Đáng tiếc là nhiều người chưa biết có một cách vừa thoải mái lại thêm an toàn để nấm mốc tuy có mặt trong cơ thể nhưng không thể phát tán. Thực bào và bạch cầu của hệ thống phòng vệ khi đó có đủ thời giờ để tĩa dần thành phần nấm mốc sinh bệnh. Đó là áp dụng hoạt chất **Betaglucan** trong các loại nấm như Linh Chi, Đông Trùng Hạ Thảo, nấm Thông, nấm Nai... Đâu có bệnh gần đó có thuốc. Qui luật thiên nhiên xưa nay vẫn thế.



PHÁP LUẬT

LUẬT SƯ TƯ VẤN

Kính gửi Trang Pháp luật của Tờ Tin Tân Định

Tôi tên Trần Tuấn Minh, sinh năm 1980, tôi xin trình bày sự việc sau, nhờ Luật sư tư vấn. Ngày tháng 3.2010 ông bà nội tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bố tôi (hợp đồng có công chứng nhà nước), bao gồm 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tháng 8 năm 2010 ông tôi mất, giờ chỉ còn bà tôi sống cùng chúng tôi. Đến tháng 11.2011 bố tôi đột ngột qua đời mà chưa làm thủ tục sang tên tài sản đó. Như vậy trường hợp của gia đình tôi sẽ được giải quyết thế nào?

Trả lời:

Kính thưa anh Minh:

Theo quy định tại Điều 467, Bộ luật dân sự thì Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Tương tự tại Điều 692, BLDS thì việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Vì bố anh chưa làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng (sang tên) đối với QSD đất được ông bà tặng cho nên căn cứ theo các quy định nêu trên thì Hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực và bố anh chưa có quyền sở hữu đối với QSD 02 thửa đất đó và như vậy đây không được coi là di sản thừa kế của bố anh.

Như vậy, có thể căn cứ vào quy định tại khoản 3, Điều 424, BLDS để xác định Hợp đồng tặng cho QSDĐ giữa ông bà nội và bố anh đã chấm dứt. QSDĐ 02 thửa đất đó trở lại là tài sản chung của ông bà nội anh, do ông nội đã mất nên 1/2 giá trị QSDĐ là tài sản thừa kế của ông nội, được chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật và 1/2 giá trị QSDĐ là tài sản của bà nội anh.

Để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất thì theo chúng tôi, các diện thừa kế theo pháp luật của ông nội của anh nên thỏa thuận để bà nội anh được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế là 1/2 giá trị QSDĐ để bà có toàn quyền sử dụng đối với 02 thửa đất đó, sau đó làm thủ tục tặng cho lại con cháu theo đúng quy định của pháp luật.

LS. HOÀNG CAO SANG
TRƯỞNG VPLS HOÀNG VIỆT LUẬT

Chọn lựa

TÊRÊSA PHAN HỒ HỒNG TUYẾT

*Trước tự do của phận người
Con xin chọn Chúa trọn đời tin yêu
Ánh mắt Chúa thật yêu kiều
Vì yêu con quá, Chúa liều tẩm thân
Vinh dự Chúa cũng chẳng cần
Tình yêu hy hiến nấu thân nhà châu
Tình Chúa ôi quá nhiệm mầu
Kiên tâm chờ đợi lời cầu của con
Thân con yếu đuối mỏng dòn
An tâm, Chúa vẫn cùng con song hành
Nhìn những chiếc lá màu xanh
Thấp thêm hy vọng, trung thành bước theo
Con chẳng nguyện ước chi nhiều
“Căn bản chọn Chúa” người yêu tuyệt vời
Chính Chúa điểm tựa cuộc đời
Con thêm sức mạnh về nơi thiên đàng
Mặt trời tỏa ánh nắng vàng
Xua tan băng giá cùng tràng hoa thiêng
Maria - bà giáo linh thiêng
Gương Mẹ vui bỏ ý riêng tuyệt vời
Thời gian ân sủng dần trôi
“Mặt trời công chính” hướng đời con đi
Dù gặp thử thách gian nguy
Mẹ luôn dìu bước sợ gì nguy nan
Tâm - lòng luôn mãi bình an
Con vui nhận lãnh muôn ngàn hồng ân.*

PHÁI ĐOÀN TÂN ĐỊNH ĐẾN KÍNH THĂM ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÊRÔ HUỲNH VĂN HAI

THỨ BA 20/10/2015



● Đức Tân Giám Mục Phêrô Huỳnh Văn Hai
chụp ảnh kỷ niệm với Cha Sở JB. Võ Văn Ánh và phái đoàn
Tân Định tại Tiểu chủng viện Thánh Minh



● Đức Cha Phêrô đang giới thiệu với Cha Sở ý nghĩa Huy hiệu Giám mục của mình "Hãy ra khơi và thả lưới"



● Đức Cha Phêrô tiếp và trò chuyện với phái đoàn Tân Định



● Đức Cha Phêrô chụp ảnh kỷ niệm với phái đoàn Tân Định

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MARIA

Sr. TÊRÊSA BOSCO PHẠM THỊ MAI

Với ước mong giúp các em sống tâm tình con thảo với Đức Maria, cầu nguyện cho các nhà truyền giáo trong tháng truyền giáo, Chúa nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015, ngày khánh nhật truyền giáo hơn 30 em học sinh **lớp 8 thuộc khối Bao Đồng Trường giáo lý Tân Định** khởi hành cuộc **hành hương kính Đức Maria** và làm kinh nghiệm truyền giáo tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Đức Mẹ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Lúc 8g45 sau khi tham dự Thánh Lễ tại Giáo xứ các em được **Cha Giuse Vũ Văn Quyền** đặc trách trường Giáo Lý chia sẻ, nhắn nhủ cho các em trước khi lên đường. Cha đã giải thích cho các em về ý nghĩa của cuộc hành hương; Cha cầu chúc cho cuộc hành hương sẽ giúp cho các em ngày một yêu mến Mẹ Maria hơn, sống tốt hơn. Đặc biệt, Cha dặn dò các em khi đến với Mẹ Maria hãy nhớ tới gia đình các em, nhớ tới các bạn nghèo không có điều kiện như các em và chúc lành cho cuộc hành hương của các em được bình an. Hiện diện và đồng hành với các em trong chuyến hành hương này có quý Soeurs phụ trách lớp và các em Định hướng Dòng Salediêng. Trạm xuất phát đầu tiên, các em chia thành 4 tổ, mỗi tổ chọn cho mình một vị thánh phù trợ cho tổ trong cuộc hành trình đó là các Thánh Tôma - kính tin, Teresa - vui tươi, Gioan - mến yêu, và Thánh Savio - tha chết chẳng tha phạm tội. Với giấy thông hành trên tay, các em lên đường tới địa điểm tiếp theo là Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn, nơi đây các em cùng nhau trải nghiệm về kinh nghiệm truyền giáo. Câu chuyện nhỏ về cuộc trải nghiệm này giúp các em hiểu phần nào về kinh nghiệm của các nhà truyền giáo khi lên đường rao giảng Lời Chúa:

Sứ điệp mà các em sẽ gửi trao cho những người các em chưa quen biết là lời cầu chúc tốt đẹp và một món quà nhỏ là cỗ tràng hạt nhỏ. Những giây phút ban đầu vừa trôi qua thì bất gặp một vài khuôn mặt với vẻ trầm tư của một vài em: *“Thưa soeur, con trao mà người ta không nhận”.*

- Thế mới là truyền giáo chứ con.

Họ ra đi và tiếp tục cuộc trải nghiệm. Rồi niềm vui cũng đến lúc vỡ òa, khuôn mặt rạng rỡ hơn cùng với tiếng reo vui: “*Thưa Soeur, con đã trao được một món quà rồi!*”; “*họ đã nhận rồi, Soeur ơi!*”, ...

Dưới chân Đức Mẹ Hòa Bình các em ký thác sự hòa bình thế giới



● **Các em làm kinh nghiệm truyền giáo tại nhà thờ Đức Bà**

cho Đức Maria, xin tà áo Mẹ che chở bảo vệ thế giới của chúng con. Sau đó, mỗi tổ các em đã cùng nhau viết lên lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ:

❖ **Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và các Linh Mục**

“*Chúng con cầu cho Đức Thánh Cha được tràn đầy sức khỏe và thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Cho các linh mục luôn chu toàn tốt bốn phận, trách nhiệm và sứ vụ truyền giáo của Chúa trao phó.*”

(Tổ Savio)

❖ **Cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo**

“*Chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia không hối lộ, sống liêm chính, biết quan tâm đến mọi người, biết vì dân vì nước mà xây dựng hòa bình*”

(Tổ Gioan)

❖ **Cầu nguyện cho những người vô gia cư**

“*Chúng con cầu xin Chúa cho những người vô gia cư có: nhà cửa, lương thực, bình an, sức khỏe và hạnh phúc*”

(Tổ Teresa)

❖ **Cho các em nghèo tại Châu phi**

“*Chúng con cầu cho các bạn luôn mạnh khỏe, bình an, gặp được nhiều may mắn, luôn được Chúa gìn giữ che chở. Cầu cho các bạn nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm. Cầu cho các bạn được đi học, được vui sống như chúng con.*”

(Tổ Thánh Tôma)



● **Các em cầu nguyện cho hòa bình thế giới**

Trạm cuối cùng của cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, nơi đây các em cùng với nhau ôn lại các kiến thức đã học qua hình thức trò chơi vận động.

Và cuối cùng là giây phút lắng đọng dưới chân Mẹ Maria, từng em trên tay cầm nến sáng đã dâng lên Mẹ Maria: Ông bà, Cha mẹ, các anh chị em... Xin Mẹ Maria luôn gìn giữ, nâng đỡ gia đình chúng con



Tạ ơn Chúa vì những điều tốt đẹp chúng con đã nhận được từ lòng tốt, sự quảng đại của anh chị em xung quanh con.

Tạ ơn Chúa vì những trải nghiệm mà chúng con đã làm trong ngày hôm nay.

Hơn nữa, chúng con Tạ ơn Chúa vì đã ban Mẹ Maria cho chúng con.